

Een oproep tot gebed en vasten voor vrede

Jerusalem, 11 oktober, 2023



"Want Hij is geen God van wanorde, maar van vrede" (1 Kor. 14,33)

Dierbare broeders en zusters,

Moge de Heer ons Zijn vrede geven!

De pijn en ontzetting over wat er gebeurt is groot. Opnieuw bevinden we ons midden in een politieke en militaire crisis. We zijn plotseling in een zee van ongekend geweld geslingerd. De haat, die we helaas al veel te lang ervaren, zal zelfs nog toenemen en de geweldsspiraal die daar het gevolg van is, zal nog meer verwoesting aanrichten. Alles lijkt te spreken van de dood.

THE ASSEMBLY OF CATHOLIC ORDINARIES OF THE HOLY LAND
Latins, Melkites, Maronites, Syrians, Armenians, Chaldeans, Custody of the Holy Land

Prot. n. 37/2023

Toch willen we in deze tijd van verdriet en ontzetting niet machteloos blijven. We kunnen de dood en zijn angel (1 Kor 15:55) niet het enige woord laten zijn dat we horen.

Daarom voelen we de noodzaak om te bidden, om ons hart te richten tot God de Vader. Alleen zo kunnen we de kracht en kalmte putten die nodig zijn om deze moeilijke tijden te doorstaan, door ons tot Hem te wenden in gebed en voorbede, om tot God smeekbeden te richten en tot Hem te roepen te midden van deze kwellingen.

Namens alle Ordinarissen van het Heilige Land nodig ik alle parochies en religieuze gemeenschappen uit tot een dag van vasten en gebed voor vrede en verzoening.

We vragen iedereen om op dinsdag 17 oktober een dag van vasten, onthouding en gebed te houden. Laten we gebedstijden organiseren met eucharistische aanbidding en met het bidden van de rozenkrans tot Onze Lieve Vrouwe, de maagd Maria. Hoewel waarschijnlijk in veel delen van onze bisdommen de omstandigheden geen grote bijeenkomsten zullen toelaten, is het mogelijk om eenvoudige en sobere gemeenschappelijke momenten van gebed te organiseren in parochies, religieuze gemeenschappen en families.

Dit is de manier waarop we ondanks alles allemaal samenkomen en ons collectief verenigen in gebed, om onze dorst naar vrede, gerechtigheid en verzoening over te brengen aan God de Vader.

Met oprechte gebeden voor allen,



+ Pierbattista Pizzaballa
+Pierbattista Card. Pizzaballa
Latin Patriarch of Jerusalem
President of the ACOHL